

GILDE  UTRECHT

**Stadswandelingen
Gilde Utrecht
Zomer 2020**



Wandelingen van Gilde Utrecht

In deze folder vindt u alles over wandelingen die Gilde Utrecht u kan bieden. Het is een gevarieerd aanbod, van een wandeling door de historische binnenstad, tot een fietstocht langs de forten rondom de stad. De themawandelingen die deze zomer op ons programma staan, hebben we voor u op een rijtje gezet.

Een unieke wandeling voor eigen gezelschap

U kunt voor een privé-gezelschap ook een wandeling op maat boeken. Daarvoor kunt u een keuze maken uit de thema's in deze folder of van de website. In overleg met de rondleider zijn ook andere variaties mogelijk.

Bij groepen van meer dan 15 deelnemers zetten wij meer rondleiders in. U kiest zelf voor datum, tijd, vertrekpunt, eindpunt en thema of andere inhoud.

Kennismaken (zonder reserveren)

Op zondagmorgen om 11 uur organiseren wij korte gratis wandelingen om Utrecht te promoten en Gilde Utrecht te leren kennen. Startpunt Domplein 9.

Iedere dag wandeling zonder reserveren

Elke middag om 14 uur vertrekt een rondleiding vanaf Domplein 9, van 1 april tot 1 november. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden. U rekent af bij de rondleider.



Vier 75 jaar bevrijding!

Rond dit thema zijn verschillende wandelingen ontwikkeld. Kijk begin april op onze website!

Andere talen

Gilde Utrecht leidt op aanvraag rond in het Duits, Engels, Frans en Fries.

Lengte van de wandeling en tarieven

Tenzij anders aangegeven duurt een wandeling 1,5 uur en kost deze € 8 per persoon.

Wij verzorgen ook langere wandelingen en fietstochten. Deze kosten € 14 per persoon. U-pashouders en kinderen tot 13 jaar betalen de helft.

Aanmelden

Voor alle wandelingen, boot- of fietstochten, met uitzondering van de iedere dag wandeling en de zondagochtendwandeling, kunt u zich aanmelden:

- via onze website: www.gildeutrecht.nl
- via de mail: balie@gildeutrecht.nl
- telefonisch: 030 – 234 32 52
- of binnenlopen bij de balie van Gilde Utrecht (ma – vr tussen 14 en 16 uur: Lange Smeestraat 7, Utrecht)

Laat altijd uw telefoonnummer en e-mailadres achter, zodat wij u kunnen bellen en mailen.

Cursussen

Wilt u nog meer over Utrecht weten? Bekijk ook eens ons cursusaanbod op www.gildeutrecht.nl.



Programma

APRIL

Woensdag 1 april 19 uur

Utrecht in de Gouden Eeuw – Karen Wesdorp

Het tijdvak tussen circa 1580 en 1674 was ook voor Utrecht een bloeiperiode: werk aan verdediging, onze schilders, de universiteit, bier, goud- en zilversmeden en immigratie uit Vlaanderen.

Woensdag 8 april 19 uur

Rondom de Croeselaan – Thea Boekhout

Nog niet zo lang geleden was hier het veilinggebied! Wat is er nog van over, wat verdwijnt en wat wordt ingepast in nieuwbouw?

Woensdag 15 april 19 uur

Stadskastelen – Rien Stein

Zomerhuizen en winterhuizen in de binnenstad van Utrecht.

Woensdag 22 april 19 uur

Vernieuwd stadshart – Paul Vergeer

Heel veel is gereedgekomen, maar er wordt nog steeds gebouwd aan 'Het oog van de orkaan', Central Park, Galaxy Tower en Wonderwoods. En Utrecht zal in 2020 weer 'omsingeld' zijn!

Woensdag 29 april 19 uur

Joods leven in Utrecht – Ellen Prevoo

Naast de bekende synagoge aan de Springweg zijn er in Utrecht nog andere belangwekkende sporen van joods leven.

MEI

Zaterdag 2 mei 14 uur

Utrechtse vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog – Karen Wesdorp

Over verzetsheldinnen, dappere huisvrouwen, onderduiksters, NSB'sters en Duitse soldatenliefjes.



Woensdag 6 mei 19.30 uur

**De geschiedenis van Utrecht in straatnamen –
Martin Brand**

Een Pools spreekwoord zegt: je kent een stad pas als je weet wat de straatnamen betekenen. Dat geldt ook voor Utrecht.

Zaterdag 9 mei 12.30 – 15.30 uur

Fietstocht Waterlinie Zuid – Bert Groeneveld

We kijken rond op fort Lunet I en fietsen door de Nieuwe Hollandse Waterlinie via de ‘Plofsluis’ naar fort Bij ’t Hemeltje. Een duik in ons militair erfgoed.

Woensdag 13 mei 19.30 uur

Bis boeit! – Aart de Veer

Alleen in Utrecht bestaat het bis-huisnummer. De gids vertelt hoe lang al en waarom. Met boeiende voorbeelden rond het stadhuis.

Woensdag 20 mei 13.30 uur

Het Utrechts Archief – Geert Boorsma

We bezoeken het vernieuwde Utrechts Archief en verkennen de omgeving met Domplein, Nieuwe-gracht, Pausdam, Pieterskerk en Lutherse kerk.

Vrijdag 22 mei 11 uur

Bomenwandeling – Han Davidse

Alleen in Utrecht kun je op ooghoogte bomen in de kruin kijken. De gids vertelt welke blaadjes bij welke boom horen.

Woensdag 27 mei 19.30 uur

Lunetten – Klaas Meester

Ontdek de verrassingen van de wijk. De Romeinse noordgrens liep vroeger dwars door Lunetten. Maar ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

JUNI

Woensdag 3 juni 19.30 uur

Bemuurde Weerd en Zijdebalen – Henk van Hilten

De Bemuurde Weerd is een plek met industrie, maar wat gebeurt er aan de overkant van de Vecht? Was daar ook een bedrijf of was het een Utrechts Versailles?

Woensdag 10 juni 19.30 uur

Merwedekanaal en Muntsluizen – Johan Le Fèvre

Wandel mee langs een kanaal dat al snel te smal was. Waar beurtschippers wachtten en industrie haar plek vond.



Zaterdag 13 juni 12.30 – 15.30 uur

Fietstocht Waterlinie Noord – Bert Groeneveld

Na een rondleiding op fort De Bilt fietsen we de vuurlinie in. U ervaart de Nieuwe Hollandse Waterlinie. We eindigen op fort Aan de Klop.

Woensdag 17 juni 19.30 uur

Tussen Oudaen en Weerdpoort – Theo van Vliet

In 950 werd dit deel van de Oudegracht reeds gegraven. We lopen langs de gracht en de omliggende straten. Bekijk de haiku in de Pauwstraat, de watertoren op het Lauwerhof, het Nijntjepleintje, het borstbeeld van Anton Geesink en natuurlijk het klooster van de zusters Augustinessen.

Woensdag 24 juni 19.30 uur

Park en beeld in Tuinwijk – Johan Le Fèvre

Wandel vanaf het o zo schone Griftpark door een vooroorlogse wijk. Er woonden niet alleen maar spoor mensen. Duur 2 uur.

Dinsdag 30 juni 14 uur

Langs kleine rivieren rond de stad – Ulli Hild

Waar begint de Minstroom, hoe loopt hij verder en waar komt hij uit? Dit is een stevige wandeling langs verborgen waterlopen met een oude geschiedenis.

JULI

Woensdag 1 juli 19.30 uur

De gevolgen in Utrecht van de Tachtigjarige Oorlog – Martin Brand

Ondanks dat het oorlogsgeweld aan de stad voorbijging, is deze oorlog van grote invloed geweest op het straatbeeld.

Vrijdag 3 juli 11 uur

Rond de Nicolaaskerk – Geert van Beek

‘De vroomheid, de schoonheid, de jeugd, de dood, de waanzin en de ouderdom troffen hier te zamen.’ Aan de hand van dit gedicht van Clare Lennart gaan we de rijke geschiedenis van het zuidelijke puntje van de binnenstad tot leven brengen.

Zaterdag 4 juli 14 uur

Utrecht en de universiteit – Ulli Hild

Sinds 1636 is Utrecht universiteitsstad. Wij lopen langs plekken en gebouwen waar de geschiedenis van stad en universiteit elkaar ontmoeten.

Dinsdag 7 juli 14 uur

Tachtigjarige oorlog/De Opstand in Utrecht – Geert van Beek

Ten tijde van De Opstand veranderde de stad van een katholiek, bestuurlijk centrum in een stad waar de protestanten in vele opzichten de dienst gingen uitmaken. Dat veranderde het alledaagse leven in de stad en heeft de stad tot de dag van vandaag een ander aanzien gegeven.

Woensdag 8 juli 19.30 uur

Verdwenen kerken van het Domplein – Frank Kaiser

Een ontdekkingsstocht: ‘hoe komt het dat ze verdwenen zijn?’, of ‘hoe komt het dat ze er nu zo uitzien?’ Aan de hand van die kerken bespreken we de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden.

Vrijdag 10 juli 11 uur

Architectuur begin 20ste eeuw – Alfred Sturkenboom

Naast historische gebouwen kent Utrecht architectonische juweeltjes uit begin 20ste eeuw.





Zaterdag 11 juli 12.30 – 15.30 uur

Fietstocht Waterlinie Noord – Guus Reith

Na een rondleiding op fort De Bilt fietsen we de vuurlinie in. U ervaart de Nieuwe Hollandse Waterlinie. We eindigen op fort Aan de Klop.

Dinsdag 14 juli 14 uur

Historisch groen – Ulli Hild

Op deze wandeling lopen we langs een aantal verdwenen en nog bestaande parken en tuinen in de binnenstad en horen we de geschiedenis ervan.

Woensdag 15 juli 14 uur

Fort Lunet I naar Lunet IV – Martin Brand

We wandelen en fietsen na een introductie over de Hollandse Waterlinie langs de vier Lunetten aan de rand van Utrecht.

Vrijdag 17 juli 11 uur

De noordelijke binnenstad – Paul Vergeer

Bijzondere plekken waar zelden aandacht aan gegeven wordt. Waar stond het klooster van de Wittevrouwen en is er nog iets over van de kloostertuin?

Dinsdag 21 juli 14 uur

Onderwijswandeling – Mieke Dorresteyn

Van armenschool tot onderwijs in het weeshuis, parochieschool of universiteit. Wandel mee en ervaar het tastbare verleden van het Utrechtse onderwijs.



Woensdag 22 juli 19.30 uur

Vermaak in Utrecht – Theo van Vliet

Kermissen, bioscopen, kroegen, disco's, werfkelders en nachtclubs. Allemaal gelegenheden waar Utrechters vroeger en nu uitgingen. Wandel mee en kijk waar ze gevestigd waren.

Vrijdag 24 juli 11 uur

Van Vondelparc tot Twijnstraat – Guus Reith

Architectuur in Utrecht-Zuid! Een unieke binnenstraat, het eerste asielzoekerscentrum in Nederland, architectuur van Van Egeraat en Francine Houben, het Vondelparc en de truc van D.A. Tholen.

Dinsdag 28 juli 14 uur

Zorg en hulpverlening door de eeuwen heen – Corrie van Leusden

Waren in de middeleeuwen de pelgrims en kruisvaarders welkom in Utrecht? Was er onderdak voor wezen? Hoe was het gesteld met de ouderen in de stad? Bekommerde men zich om de armen?

Woensdag 29 juli 14 uur

Fort Bij Rhijnauwen en Bij Vechten – Johan Le Fèvre

Waar de vijand niet door mocht: we fietsen naar de grootste en meest vooruitgeschoven forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. We nemen een kijkje binnen in zo'n fort. Duur 2 uur.

Woensdag 29 juli 19.30 uur

Kloosters en zorg – Ton Verhagen

Utrecht kende 25 kloosters, waarvan een aantal zich met zorg bezighield. Tijdens de wandeling lopen we langs enkele plaatsen waar deze kloosters stonden of nog staan, ieder met hun specifieke verhaal.

Vrijdag 31 juli 11 uur

Glaswandeling – Lex de Wever

In samenwerking met het Nationaal Glasmuseum Leerdam hebben we een wandeling ontwikkeld over glas in het centrum van Utrecht.

AUGUSTUS

Dinsdag 4 augustus 14 uur

Utrecht in de verdediging – Ton Verhagen

We lopen langs overblijfselen tussen Domplein en Weerdpoot. Ook vijandelijke! De resten van kasteel Vredenburg worden niet vergeten.

Woensdag 5 augustus 19.30 uur

Wijk C – Paul Vergeer

Kom de sfeer proeven van deze volksbuurt die bijna van de kaart werd geveegd. Nostalgie en wetenswaardigheden uit een oude Utrechtse wijk.



Vrijdag 7 augustus 11 uur

Hofjes en stegen – Corrie van Leusden

Wandel mee door de steegjes, de verborgen hofjes met prachtige flora en oude bomen. Hoor de geschiedenis van de grachten en de werven.

Dinsdag 11 augustus 14 uur

Beelden en gevelstenen – Rien Stein

Hun makers en de ideeën achter de creaties.

Woensdag 12 augustus 19.30 uur

Op de fiets rond fort De Bilt – Johan Le Fèvre

Na een introductie en een rondleiding op dit fort fietsen we langs restanten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Belangrijke plekken voor de verdediging van Utrecht.

Dinsdag 18 augustus 14 uur

Rondom de Jacobikerk – Geert van Beek

Rond het jaar 1000 bevond zich in deze noordelijke punt van de stad al een haven en een handelsnederzetting. Het gebied kent een rijke geschiedenis van handel, religie, opstand, verdediging en stadsvernieuwing.

Woensdag 19 augustus 19.30 uur

Bomenwandeling – Aart de Veer

Alleen in Utrecht kun je op ooghoogte bomen in de kruin kijken. De gids vertelt welke blaadjes bij welke boom horen.

Vrijdag 21 augustus 11 uur

Varen met Gilde Utrecht – Gerrit Huisman

Beleef de geschiedenis van de stad eens op een andere manier: prettig gezeten in een comfortabele sloep varen we langs bastions, een suikerfabriek, gevangenis, bunker, armoede en elite-huizen. Voor de schipper vragen we een toeslag van € 10.

Dinsdag 25 augustus 14 uur

Hofjes en stegen – Corrie van Leusden

Wandel mee door de steegjes, de verborgen hofjes met prachtige flora en oude bomen. Hoor de geschiedenis van de grachten en de werven.

Woensdag 26 augustus 19.30 uur

De wijnwandeling – Gerrit Huisman

De wijnhistorie van Utrecht. Inclusief een proeverij op een prachtige historische plek. Toeslag € 10.

Vrijdag 28 augustus 11 uur

Vernieuwd stadshart – Paul Vergeer

Heel veel is gereedgekomen, maar er wordt nog steeds gebouwd aan 'Het oog van de orkaan', Central Park, Galaxy Tower en Wonderwoods. En Utrecht zal in 2020 weer 'omsingeld' zijn!

SEPTEMBER

Dinsdag 1 september 14 uur

Bomenwandeling – Han Davidse

Alleen in Utrecht kun je op ooghoogte bomen in de kruin kijken. De gids vertelt welke blaadjes bij welke boom horen.



Woensdag 2 september 19 uur

Unie van Utrecht – Rien Stein

Een verbond tegen Alva. De zeven provincies voor het eerst samengeroepen door Jan van Nassau.

Zaterdag 5 september 12.30 – 15.30 uur

Fietstocht Waterlinie Zuid – Johan Le Fèvre

We kijken rond op fort Lunet I en fietsen door de Nieuwe Hollandse Waterlinie via de 'Plofsluis' naar fort Bij 't Hemeltje. Een duik in ons militair erfgoed.

Woensdag 9 september 19 uur

Varen met Gilde Utrecht – Gerrit Huisman

Beleef de geschiedenis van de stad eens op een andere manier: prettig gezeten in een comfortabele sloep, vertelt uw gids waar we varen; langs bastions, een suikerfabriek, gevangenis, binnenstad-bunker, armoede en elite-huizen. Voor de schipper vragen we een toeslag van € 10.

Woensdag 16 september 19 uur

Karel V – Bart Seidel

Waarom heet dat luxehotel Karel V? In Utrecht liet hij zijn sporen na: het stadhuis, een dwangburcht, de bastions. We hebben zelfs onze paus aan hem te danken!





Woensdag 23 september 19 uur

Langs de oude Rijnloop – Guus Reith

Waar de mooiste rivier de Waterlinie doorkruist. We wandelen langs de Kromme Rijn en haar 'waarden' en zien heel wat sporters van toen en nu langskomen bij de Galgenwaard. Deze wandeling duurt 2 uur.

Woensdag 30 september 19 uur

De wijnwandeling – Gerrit Huisman

De wijnhistorie van Utrecht. Inclusief een proeverij op een prachtige historische plek. Toeslag € 10.



Aanmelden

Via onze website www.gildeutrecht.nl of
via balie@gildeutrecht.nl.

U hoort het vertrekpunt van wandeling, boot- of
fietstocht na aanmelding.

Gilde Utrecht
Lange Smeestraat 7
3511 PS Utrecht
030 – 234 32 52

Colofon

Dit is een uitgave van Stichting Gilde Utrecht.

Opmaak: Ido de Jonge, *Wrochtsels*, Utrecht

Fotografie: Christien Boeles

Druk: All Print, Utrecht

Oplage: 5000 exemplaren

Uitgave: maart 2020

IBAN NL94 RABO 0120 9432 98